

Samen verder .....

..... Verder samen



### Op je schouders nemen



In Zuid-Afrika bestaat de volgende wijsheid:

“Wanneer je op een vriend zijn schouders gaat staan  
zijn er meer dingen voor je zichtbaar.

Wanneer jullie rug aan rug staan

is er minder reden tot angst.

Wanneer jullie schouder aan schouder staan

is de last lichter.

En wanneer jullie samen omhoog kijken

is de pracht en de grootsheid van de hemeltuin adembenemend.”

Het zijn vier vormen van samenwerking, die elk accentueren:

Samen ben je sterker.



Op De Rank ervaren wij dat ook in ons werk:

Als iemand samen iets met anderen kan uitwerken

dan heeft het meer kracht

Als iemand voelt dat anderen op hetzelfde spoor zitten

dan wordt zwaar werk al lichter

Als we samen aan tafel gaan om iets te bespreken

dan vermenigvuldigen zich de ideeën

En dan handelen we vanuit een andere sfeer.

Soms zal iemand wellicht zijn zoals dat ene schaap:

je eigen weg zoeken, misschien voorop lopen

of achterblijven.

Maar telkens zal er vreugde zijn

Als jij je bij de anderen kan voegen,

Als zij jou op de schouders nemen

Of als zij hun schouders zetten onder hetgeen jij hebt uitgestippeld.

Hoe stevig zijn jouw schouders?  
Hoeveel kunnen zij aan?  
Hoeveel krachtiger zijn ze  
als je met anderen schouder aan schouder staat?

En op onze Christelijke Basisschool De Rank  
bestaat er nog een andere schouder:  
De schouder van Hem, Jezus, die je opzoekt  
en op Zijn schouders neemt  
op momenten dat je ergens vastzit.  
Hij draagt je dan, tot je met anderen verder kan.

